

Carlstads-Gillet

Informationsblad nr 11, januari 2013

*Höstgillet 2012 markerade vinterns ankomst till vårt Karlstad.
Just den 29 november kom den riktiga kylan. I kvällsmörkret
kunde man se hur yra snöflingor dansade runt i ljusskenet från
granen som nyligen rests på Stora torget inför julmånaden.
Bistert gråkallt men vackert.*

Carlstads-Gilletts medlemmar önskas god fortsättning på 2013!

Huvudnumret i Gamla Wermlandsbanken denna kväll var Per Berggréns och Harry Nybergs presentation av den rykande färska boken om Karlstads domkyrka. Ett verkligt praktverk på 216 välskrivna sidor med 240 fantastiskt fina bilder, som samtidigt utgör nummer 40 i Carlstads-Gilletts egen skriftserie.

Mingel med förfriskningar hade denna gång flyttats fram till efter mötesförhandlingarna, vilket gjorde att åldermannen Monica Elgh snabbt kom i gång med föredragningslistan efter att ha hälsat omkring 130 Gillesmedlemmar varmt välkomna. I sedvanlig ordning lät hon sedan kalla in de blivande nya medlemmarna, tre damer och en herre, som efter invigningsceremonin sällade sig till övriga Gillesmedlemmar i bänkraderna. En tyst minut hölls för Gillesmedlemmar som lämnat oss under året. Namnen lästes upp av Anna Hedstrand som också reciterade en finstämd dikt av Erik Axel Karlfeldt.

ARKIVARIEN AVTACKADES

Resten av förhandlingarna klarades raskt av. Rådsberättelsen föredrogs av skrivaren Erik Hellberg. Rådet, som sammanträffat sju gånger under arbetsåret, beviljades ansvarsfrihet. Carlstads-Gilletts medlemsantal uppgår nu till 417. Lennart Hellqvist summerade sitt första år som skattmästare och riktade ett tack till förre skattmästaren Per Anders Olson för hans hjälp när det gällt att sätta sig in i Gillets ekonomi. Mikael Lundström vars mandatperiod hade gått ut, meddelade att han inte ställde upp för omval. Monica Elgh omvaldes som ålderman. Övriga rådsmedlemmar vars mandatperiod gått ut omvaldes liksom räkenskapsgranskare och valdelegerade.

Innan Mikael Lundström avtackades för sex tjänstfulla år med blommor som överräcktes av Monica Elgh, redovisade han gåvor som inkommit under arbetsåret, bland annat boken "Lovisas små små ord på

vägen" av Brit Ingman, från hedersgillesmedlemmen Lars Wennberg, och ett minnesalbum från Försvarsutställningen i Karlstad 1947, sammanställt av Björn Hedenlund, från Monica Elgh.

En donation av annorlunda slag stod Bengt Nordlöw, boende i Kalmar, för. Till Carlstads-Gillet skänkte han ett så kallat Hertig Karl-glas, ett vackert, grönt dryckesglas med en spännande bakgrund, som Bengt Nordlöw själv belyste på Höstgillet. Det är en exakt kopia av ett glas från 1500-talet som han köpt på Södermanlands museum. Detta ligger i anslutning till slottet Nyköpingshus, som var Karl IX:s huvudresidens. "I en av slottets salar finns en enorm hög med glasskärvor, främst från krossade dryckesglas. Genom att pussla ihop skärvor har man lyckats återskapa denna glasmodell, som sedan nyproducerats av Lindshammars glasbruk. Originalen är stämplat med två bokstäver, de första i hertigens, tillika grundaren av staden Karlstad, och hans makas förnamn. Dessa finns med också på kopian", berättade han och tillade att han tycker det skulle vara roligt om glaset kunde användas som ett åldermannaglas i samband med måltider i Carlstads-Gilletts regi. Monica Elgh tackade så mycket för glaset och lovade att det skulle vårdas ömt.

TVÅ NYA BÖCKER I SKRIFTSERIEN

Efter ett par års uppehåll i Carlstads-Gilletts skriftserie har två nya böcker tillkommit i år. Nummer 40, som nämnts, är den nya boken om Karlstads domkyrka och nummer 41 är Gunnar Lundkvists nyutgivna bok "Carlstad i eld och lågor", som presenterades av författaren i samband med Höstgillet. Genom att bearbeta gamla fotografier med hjälp av datateknik skapar Gunnar Lundkvist bilder i fotorealistisk anda som han sätter sin egen prägel på. "Jag fångar motiv som inte finns längre", konstaterade han. Resultatet blir mustigt färgrika bilder som skapar en länk till historien och

sätter fantasin i rörelse. Texterna är medvetet korta och övergripande hållna.

Sista programpunkten innan baren öppnade och Gillesmedlemmarna förflyttade sig ut i minglet, var presentationen av boken "Karlstads domkyrka" med docent och domprost emeritus Harry Nyberg som skribent och förläggare Per Berggrén, tidigare ålderman i Carlstads-Gillet och numera hedersgillesmedlem, som fotograf och grafisk formgivare.

Boken har som bekant tillkommit på ett initiativ av hedersgillesmedlemmen Per Jan Wällgren, som också donerat medel till boken. Med 19 år bakom sig som domprost i Karlstad var Harry Nyberg synnerligen väl förtrogen med Karlstads domkyrka redan från början, kunskaper som breddats och fördjupats ytterligare genom fem års forskningsarbete för bokens räkning. Per Berggrén besitter en grundmurad erfarenhet som fotograf av byggnader och offentliga miljöer från tidigare böcker. Resultatet kunde knappast bli annat än lysande.

DOMKYRKOBOKEN PRESENTERADES

Elegant och väldisponerad med texter som är lätta att greppa utan att ge avkall på varken djup eller bredd. Ett bildurval som ger en fin balans mellan nära detaljbilder, miljöbilder och långa perspektiv. Med sina utmärkta komprimerade texter på engelska, där Neill Dronsfield svarat för översättningen, torde boken ha goda förutsättningar att placera Karlstads domkyrka på den internationella turistkartan.

Per Berggrén visade ett urval av bilder från boken i storbildsformat. "Vi ska vara stolta över vår domkyrka, den är både ljus, lockande, modern och välskött", sa han. Harry Nyberg konstaterade att omsorgen om kyrkan,



alltsedan tiden då den låg på platsen för nuvarande Stadshotellet till sin nuvarande plats på Lagberget, gått som en röd tråd hos generationsled av Karlstadsbor. Han framhöll också att domkyrkan av i dag är en kyrka som lyckats väl med att anpassa sig till sin tid. "Karlstads domkyrka har blivit en plats i det offentliga rummet som man kan besöka för att tända ljus, lyssna på ett föredrag eller bara uppleva stillheten i Uppenbarelsens kapell", sammanfattade förre domprosten.

Kvällens avslutande supé avnjöts under livligt samtal och uppsluppen stämning. Ett hundratal Gillesmedlemmar deltog. Till kaffet serverades ett bakverk i världsmästarklass från Hanna Larssons välkända konditori på Herrhagen i Karlstad.

31 januari

är sista betalningsdag för medlemsavgiften.

Karlstads Domkyrka

Per Jan Wällgrens, Harry Nybergs och Per Berggréns nya bok om Karlstads Domkyrka kan inhandlas genom att kontakta Per Berggrén per mejl: per@perberggren.st eller ring: 0730-97 04 61

Nya medlemmar

Carlstads-Gillet hälsar nedanstående fyra nya medlemmar välkomna.

Erik Bonde
Mady Molander

Monika Sandberg
Gunilla Westerlind Ericsson

Vårgillet 2013

äger preliminärt rum fredagen den 26 april

RÅDET

Efter höstgillet samlades rådet den 5 december för att konstituera sig och fick härvid nedanstående sammansättning för innevarande arbetsår.

Ålderman Monica Elgh
Vice ålderman Karl-Axel Hjerdt
Skrivare Erik Hellberg
Skattmästare Lennart Hellqvist
Arkivarie Vakant
Munskänk Margareta Widstrand
Bisittare Marie Aakre
Bisittare Robert Warholm
Bisittare Anna Hedstrand
Bisittare Eva Lejrin
Bisittare Charlie Skoghäll
En arbetsgrupp arbetar tills vidare med arkivfrågorna.

RÄKENSKAPSGRANSKARE

Börje Nygren
Klas Nerman
Kjell Mollstedt, ersättare

VALDELEGERADE

Bo Wallin, sammankallande
Torbjörn Joghed
Lena Sewall

REDAKTION

Marie Aakre
Erik Bonde

ADRESSUPPGIFTER

c/o Karlstads kommun,
Gamla Wermlandsbanken,
651 84 Karlstad
054-15 84 09, telefonsvarare
carlstads-gillet@telia.com
www.carlstads-gillet.se
Plusgiro 29 12 29-3

KONTAKTPERSON Erik Hellberg,
Gökärtsgränd 12, 653 45 Karlstad
054 56 20 09 ; 070-672 44 60
hellbergerik@hotmail.com

REDAKTÖR Marie Aakre,
Eriksdalsgränd 12, 654 62 Karlstad
054-18 77 03 ; 0706-18 77 03
carlstads-gillet@telia.com